

ΕΒΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ Η
€5

4ΤΡΟΧΟΙ EXTRA

50
km/h

92 km 382 km 474 km

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ



TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ 3,9 ΛΙΤΡΑ/100 ΧΩΡΕΣ. ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Σ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΝΑΠΛΑΚΤΙΚΑ VOLVO V60 PLUG-IN HYBRID & SKODA OCTAVIA G-TEC 1.4 TSI 110 PS

ΟΘΗΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ FORMULA STUDENT ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ | ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ | ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



070

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ



Έχει μέλλον η πλεκτροκίνηση;

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fortisis, που δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση σταθμών φόρτισης πλεκτρικών οχημάτων, μας δίνει το στίγμα των εξελίξεων της πλεκτροκίνησης σε παγκόσμιο, αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΗΣ



Οι πρώτες σκέψεις για τη δημιουργία της Fortis έγιναν πριν από περίου τέσσερα χρόνια, όταν αρχίσαμε να βλέπουμε ότι το μέλλον της αυτοκίνησης θα είναι πολύ περισσότερο αειφόρο και φυσικά, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πλεκτροκίνηση θα παιχνεί σημαντικό ρόλο. Ηλεκτροκίνηση δε σημαίνει μόνο παραγωγή plug-in οχημάτων, αλλά επίσης υπορρήξιοποίησης των υποδομών επαναφόρτισης, δεδομένου ότι σε ένα πλεκτρικό αυτοκίνητο αλλάζει πλήρως όλο το μοντέλο της χρόνις και του συνεργού σιδηροδρόμων. Έτσι, παρ' ότι εμπορικά είμαστε σε ένα πολύ αρχικό στάδιο, σίγουρα πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα, με προοπτικές σημαντικής επιχειρηματικής ανάπτυξης και στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες.

Ουσιαστικά οι δραστηριότητές μας ξεκίνησαν αυτήν την χρονιά με την έλευση των πρώτων πλεκτρικών αυτοκινήτων, και εξελίσσονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά την εξυπηρέτηση των χρηστών πλεκτρικών οχημάτων με εξοπλισμό και υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την οικιακή φόρτιση του οχήματός τους, και το δεύτερο είναι κάτι ευρύτερο και πιο φιλόδοξο, που έχει να κάνει με τις δημόσια προσθόσιμες υποδομές φόρτισης. Πρόκειται για ένα πεδίο όπου ξεκινήσαμε τη δραστηριοποίησή μας με ένα μικρό καταρχήν δίκτυο, με την προοπτική, προϊόντος του χρόνου και με την αύξηση των πωλήσεων των πλεκτρικών αυτοκινήτων, να το διευρύνουμε.

Η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Σύνοδος πήρε μια απόφαση να μειώσει μέχρι το 2030 κατά 40% τις εκπομπές CO₂, σε σχέση με το 1990. Για τις μεταφορές αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη μείωση. Παράλληλα, μέχρι το 2050 θα πρέπει μέσα στις μεγάλες πόλεις να μην κινούνται με συμβατικό καύσιμα, και μέχρι το 2030 τα μισά να μπορούν να κινούνται μέσα στις πόλεις χωρίς να εκπέμπουν CO₂. Παράλληλα, οι υφιστάμενοι κανονισμοί γίνονται άλογα και πιο συστηματικοί για τις εκπομπές CO₂. Έτσι, μέχρι το 2020 το σύνολο των οχημάτων που παράγει μια εταιρεία θα πρέπει να εκπέμπει κατά μέσο όρο λιγότερο από 95 γρ./χλμ. Αυτό σημαίνει ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να παράγουν σε μεγάλο αριθμό αυτοκινητά μηδενικών ή πολύ χαμηλών ρύπων.



Τα υβριδικά αυτοκίνητα αποτελούν ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την καθιέρωση των πλήρως πλεκτροκινούμενων αυτοκίνητων. Ήδη η τεχνολογία των μπαταριών φαίνεται ότι θα προσφέρει οριστική λύση στο πρόβλημα της εμβέλειας, καθώς τόσο η Tesla όσο και η Nissan θα διοθέτουν μέσα στο 2016 μπαταρίες ιόντων λιθίου που θα εξασφαλίζουν εμβέλεια διπλάσια ή και τριπλάσια σε σχέση με τη σημερινή τους απόδοση.

Στην Αμερική και την Κίνα (η οποία κινείται πολύ γρήγορα στον τομέα της πλεκτροκίνησης) υπάρχουν δύο οδοκληρωμένες στρατηγικές με ποικιλία κινήτρων. Το ίδιο και στην Ευρώπη.

Για ποράδειγμα, πρόσφατα, η υπουργός περιβάλλοντος Σεγκολέν Ρουαγιάλ ανακοίνωσε το διπλασισμό του κινήτρου αγοράς πλεκτρικού αυτοκινήτου, που σε μερικές περιπώσεις μπορεί να φτάσει και τα 10.000 ευρώ, και από την άλλη επέβαλε οντικήντρα στα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, συχνάντας το τέλη. Υπάρχουν, πλοιόν, δύο τύποι κινήτρων. Ο ένας είναι η άμεση επιδότηση, και ισχύει σε χώρες όπως είναι το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία κτλ., αλλά υπάρχουν και άλλους είδους προσεγγίσεις, όπως φορολογικές απαλλαγές ή κυκλοφοριακές διευκολύνσεις, π.χ. επεύθερη στάθμευση κτλ. Η Νορβηγία, μια πετρελαιοπαραγωγός χώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαπέντε χρόνια μια οδοκληρωμένη στρατηγική για την ενθάρρυνση της πλεκτροκίνησης, και εκεί έχουν καταφέρει, με φορολογικά κυρίως κίνητρα, να καταστήσουν τα πλεκτρικά αυτοκίνητα τα πιο καθοπουλημένα μοντέλα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πρόσφατα την οδηγία για τα εναπλακτικά καύσιμα, και η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να την ενσωματώσει μέσα στο εθνικό της δίκαιο στα επόμενα δύο χρόνια. Έτσι, εκτός των άλλων, θα υπόρξουν συγκεκριμένοι ποσοτικοί δείκτες όσον αφορά τις υποδομές, που θα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη διάδοση τόσο των πλεκτρικών αυτοκινήτων όσο και εκείνων που κινούνται με φυσικό αέριο ή υδρογόνο. Είναι προφανές ότι η διάδοση των συγκεκριμένων τεχνολογιών είναι οιλιπλένδετη με τη δημιουργία των ανάλογων υποδομών. Ακόμα κι αν συτές δε δημιουργηθούν οπό το Δημόσιο, τα κράτη-μέρη οφείλουν, αν μη τη άλλη, να διευκολύνουν τις σχετικές επενδύσεις από τους ιδιώτες.

Η πλεκτροκίνηση αφορά το πιο εύκολο κομμάτι μιας επένδυσης σε νέες τεχνολογίες, καθώς η πρόσβαση σε πλεκτρικό δίκτυο υπάρχει σχεδόν παντού. Αυτήν τη στιγμή, πάντως, φοίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του ανεφοδισμού των οχημάτων γίνεται στο σπίτι, το οποίο θα είναι και το πρατήριο του μέλλοντος. Με μια επένδυση χαμηλού κόστους, μπορεί κάποιος να ελέγχει πότε θα φορτίζει το αυτοκίνητό του χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κάποια δημόσια προσθίτη υποδομή.

Το πλεκτρικό αυτοκίνητο απλάζει την αντίτυψη που έχουμε για τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου, καθώς επιδιώκουμε να το φορτίζουμε όπου σταθμεύουμε. Επίσης, τα πλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν μια πολύ μεγάλη συμβολή και ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας. Όταν θα πάμε σε ένα νέο μοντέλο πιο οειδόρου ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειακών πόρων, τα αυτοκίνητα, ως πιο ευέλικτα φορτία, μπορούν να χρησιμεύσουν για να αυξήσουμε στο μείγμα την ποσότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε περιοχές που έχουν τέτοιες δυνατότητες, όπως είναι τα νησιά στην Ελλάδα, τα αυτοκίνητα μπορούν να αποθηκεύουν την ενέργεια και να τη δίνουν πίσω στο δίκτυο όταν πέφτει η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό θα γίνεται εύκολο με τη βοήθεια των νέων, ευφυών μετρητών, οι οποίοι μέχρι το 2020 θα οντικαστήσουν τους κλασικούς μετρητές της ΔΕΗ που έχουμε σπίτια μας.

Προς το παρόν έχει καταργηθεί ο φόρος πολυτελείας για τα αμιγώς πλεκτροκινούμενα αυτοκίνητα. Αυτήν τη στιγμή γίνεται μια επεξεργασία για να συμπεριληφθούν σε αυτήν τη ρύθμιση όλα τα επαναφοριτιζόμενα αυτοκίνητα, ακόμα και τα υβριδικά. Επίσης, τα πλεκτρικά σποληλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, όμως υπάρχουν άλλη ομπόδια, για παρόδειγμα το γεγονός ότι δεν ισχύει για αυτά το όφελος απόσυρσης, ενώ δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο, σαν αυτά που παρέχουν οι άλλες χώρες.

073

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΩΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ





075

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΟΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον είναι χαμπό, καθώς έχουν πουληθεί μόλις μερικές δεκάδες πλεκτρικά αυτοκίνητα, αφού μόνο δύο εταιρίες διαθέτουν στη χώρα μας τέτοια μοντέλα (BMW και Smart). Ακόμα δύο πρόκειται να διαθέσουν επαναφορτιζόμενα πλεκτρικά, ενώ πολλές άλλες δεν κάνουν την κίνηση να εισάγουν τα αυτοκίνητα που ήδη προσφέρονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, το μέχρι σήμερα ενδιαφέρον κρίνεται ικανοποιητικό. Πέρα από αυτό, οι δημόσιοι φορείς δε δείχνουν κάποιο κινητούπτο. Παραμένουν κάποιες διακρύσεις ότι η χώρα θέλει να πρωθήσει την πλεκτροκίνηση. Έτσι, θεσπίστηκε νομοθετικά η έννοια των φορέων εκμετάλλευσης σημείων φόρτισης από εταιρίες όπως και η δική μας, που ενδιαφέρεται να παρέχει υπηρεσίες επαναφόρτισης οχημάτων, εκκρεμεί όμως η έκδοση υπουργικών αποφάσεων και άλλων πράξεων που θα ρυθμίσουν τα σχετικά θέματα, ενώ λείπει μία ολοκληρωμένη στρατηγική για το πού πάνε τα πρόγραμα.

Στον οδικό χάρτη του ΥΠΕΚΑ για τη μείωση των ρύπων -την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής- προβλεπόταν και μία σειρά από κίνητρα για την προώθηση της πλεκτροκίνησης, όπου τίποτα από όλα αυτά δεν έχει υλοποιηθεί. Επίσης, δε φαίνεται να υπάρχει κάποιο από το ενδιαφέρον από άλλους φορείς πλην της ΔΕΗ. Πριν από μερικά χρόνια, ο Δήμος Αθηναίων είχε κάνει ένα μνημόνιο συνεργασίας με τη Renault και τη Nissan, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά εγκατέθεικε και δεν έγινε τίποτα. Και αυτό σε μια πόλη που έχει μια σημαντική άκληση από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Η εταιρεία μας, για παράδειγμα, προσπάθησε, χωρίς να επιβαρύνει καθόλου το Δήμο Αθηναίων, με 100% δική μας δαπάνη, να εγκαταστήσει πιλοτικά εντός του Πρασίνου Δακτυλίου κάποιους δημόσια προσβάσιμους σταθμούς επαναφόρτισης. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς υπήρχε άρνηση του Δήμου, με επίκληση κάποιων απαγορεύσεων που πιστεύει ότι υπόρχουν, σπριζόμενος σε ένα βασικό διάταγμα του 1958 για την ταποθέτηση... τροπεζοκαθισμάτων, παρ' ότι ο γενικός οικοδομικός κανονισμός δεν απαιτεί άδεια των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης για υποδομές που εξυπηρετούν συγκοινωνιακά δίκτυα. Αν προσπαθείς στην Ελλάδα να κάνεις κάτι για πρώτη φορά και να είσαι καινοτόμος, βρίσκεσαι μπροστά σε τέτοιους είδους γραφειοκρατικά προβλήματα. Όποιο αυτό κάνει αποτρεπτική την ανάπτυξη υποδομών, σε μια πόλη μάλιστα όπου οι περισσότερες πολιτικοτήτες δε διαθέτουν πυλωτές, και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα ρύπανσης και θορύβου.

Πιστεύω ότι οι εκτιμήσεις που δίνουν για την Ευρώπη ένα 6% πλεκτρικών αυτοκινήτων επί των συνολικών πωλήσεων για το 2020 είναι συντηρητικές. Η Tesla είναι ακόμα πιο αισιόδοξη, που εκτιμά ένα ποσοστό 30% μαζί με τα plug-in. Εν πολλοίσ, αυτό εξορτάται από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως στην Ολλανδία, που μπονεύστηκε ο φόρος στα πλεκτρικά αυτοκίνητα και είχαμε μια τεράστια έκρηξη στις πωλήσεις τους. Αν ο υποψήφιος αγοραστής έχει την εμπειρία της οδήγησης ενός πλεκτρικού αυτοκινήτου και μπορεί να έχει κάποιο από όφελος από τη συνολική χρήση του πλεκτρικού αυτοκινήτου, θα έχουμε πολύ δραματική αλλαγή στις επιπολογές. Ειδικά για την Ελλάδα, ράδιο θα παιχνεί φυσικά και το κατά πόσο οι αντιπροσωπείες θα δουν τις εμπορικές προσποτικές των πλεκτρικών αυτοκινήτων. Πώς να μιλάμε για νούμερα, όταν δεν έχει γίνει το πρώτο βήμα, να έρθουν τα αυτοκίνητα;

